

# Waarom?

Waarom kan het niet altijd zo zijn?  
Waarom blijf je niet bij mij?  
Waarom doet het gemis zo'n pijn?  
Waarom ga ik eraan voorbij?

Ik weet wat het is  
om bij je te zijn  
ik weet hoe compleet en volledig ik ben  
met jou naast m'n zij  
dus als ik de wolken zie, die ik zelf heb gevormd  
dan beseft ik dat zij ook weer verdwijnen op tijd en stond

Waarom kan het niet altijd zo zijn?  
Waarom blijf je niet bij mij?  
Waarom doet het gemis zo'n pijn?  
Waarom ga ik eraan voorbij?

't Is zo mooi als ik jou  
toelaten kan  
ik weet dat ik welkom ben  
als ik enkel vertrouw  
op wat mij heeft gevormd  
op wat ik ben  
op het leven dat ik nog niet zie  
op mijn gesternte