

# Tante Tina

A-ach lé Tina  
Tanta Tina  
Masje Tina a - a - a

A-ach lé Tina  
Tanta Tina  
Masje Tina aaa

Een westerling zou algauw denken, hoe kan je hier gelukkig zijn  
Je vindt alleen maar hopen stenen en véél zand in de woestijn  
Maar ik mocht het volk ontmoeten dat goed onder de zon gedijt  
de Bedoeïnen zingen van 's avonds laat tot aan 't ontbijt

Ik versta niets van hun taaltje en weet dus niet waar dit over gaat  
misschien was er een blanke vrouw die indruk op hen heeft gemaakt  
Het is ook mogelijk dat zij ooit eens kennis maakte met Nonkel Bob  
Tante Terry wou geen herrie, ze koos een schuilnaam, boenk erop !

Eén ding weet ik zeker deze mensen zijn heel erg gegrond  
ze gaven mij een nieuwe naam en vroegen wat ik ervan vond  
Ik was verbaasd hoe zij mij op twee dagen compleet hadden gescreend  
ik ken menig HR dat dat niet kan maar pakken meer verdient

Watlabena neneke boosa  
hey hey hey