

Onvoorwaardelijk

Dag m'n lieve bomen
ik kom bij jullie terug
ik was je even verloren
mee genomen door een zucht
ik voer mee op de wind van een ander continent
en vergat dat jij me onvoorwaardelijk verwent

Ik weet ik ben vertrokken op een moeilijk moment
maar jij zou me begrijpen, niemand die me zo goed kent
Soms is de schakering van een ander licht
genoeg voor het vertroebelen van je zicht
je ziet een diamant in een steen
en ergens herken je het van voorheen

Dag mijn lieve vader
Ik kom bij je terug
ik verloor even het kader
ik zag alleen de lucht
ik voer mee op de stroming van een zuidelijke wind
en vergat dat jij me onvoorwaardelijk bemind

Ik weet ik ben vertrokken, en je gaf me nog je zegen
maar eigenlijk zat je om een kleine wens verlegen
je wilde zo graag deze dagen met me delen
om zo de verloren tijd terug te stelen
ik zag het in je ogen maar je mond bleef op slot
en ik ging niet in op je stille aanbod

Dag m'n lieve papa
ik hoop dat je me hoort
ik hoor nu je ogen
ik lees wat je verwoord
ik voel je in de wind, in je zachte zijn
bij jou voel ik me klein
bij jou mag ik zijn
bij jou ben ik het kind
onvoorwaardelijk bemind