

Koesteren

ik koester het korstje op mijn hoofd
want ik was dorstig naar wat was gedoofd
nu baad ik in liefde van dauw tot nacht
het wezen in mij jubelt en lacht

zalige zomer
zondagnacht
zalig zonder dat ik iets verwacht

ik koester het vuur in mijn hart
want veel te lang was ik verward
nu baad ik in liefde van dauw tot nacht
het wezen in mij jubelt en lacht

zalige zomer zondagnacht
zalig zonder dat ik iets verwacht
alles is goed, alles is zacht
zalige zomer zondagnacht

ik koester het licht in jouw ogen
en het stromen van wat nog mag komen
nu zie ik het verband tussen dolen en doen
het wezen in mij zend alles een zoen

zalige zomer
zondagnacht
zalig zonder dat ik iets verwacht

alles is goed, alles is zacht
zalige zomer zondagnacht