

# Katwijk-aan-zee

Ik ben onderweg naar Katwijk-aan-zee  
herinneringen rijden met me mee  
en aan de horizon van mijn geheugen  
verschijnt plots jouw silhouet  
nee ik vertel je geen leugen als ik zeg dat ik dan glimlach  
dat is het 'em net

het is soms raar hoe jij plots op kan doemen  
samen met je knuffels, je zachte zoenen  
het is niet dat jij er daarvoor niet was  
maar wel alsof je me net van de eenzaamheid genas

Gho, we zien elkaar niet zo vaak  
maar wij gaan al even terug  
en zelfs in je silhouet daar aan de horizon  
zie ik waarom jij me raken kon  
ik zie het in de lijnen, zwart tegen 't licht  
in de lijnen van je kaken van je gezicht  
je gelaat zie ik niet maar ik weet dat je lacht  
zelfs je spookbeeld ziet me graag  
wat had ik gedacht?

Fysiek ben je er niet maar hé dat is slechts vorm  
en jij houd je toch nooit aan de norm  
wat is het dat ons bind!?  
het is als boter tussen brood en hagelslag  
als noorderlicht op een donkere dag

het is soms raar hoe jij plots op kan doemen  
samen met je knuffels, je zachte zoenen  
het is niet dat jij er daarvoor niet was  
maar wel alsof je me net van de eenzaamheid genas  
en wel alsof je net heel de tijd gezellig naast me zat