

De stilte

Een blaadje valt pal voor mijn neus naar beneden
en nooit voelde ik, zo diep de vrede
de vrede die wij allemaal in ons hartje dragen
van bij 't begin tot 't eind van al de dagen

Het is zo moeilijk in ons jachtig leven
om aandacht aan de stilte te geven
De stilte wacht met eindeloos geduld
op een onderbreking van 't tumult

't tumult van deadlines en verwachtingen
van manipulatie door de machtigen
van zwemmen of verzuipen
van door te gaan of af te druipen
van op elkaar te willen lijken
van op het podium te willen prijken
van te behoren tot de rijken
van door te gaan of te bezwijken

Een blaadje valt pal voor mijn neus naar beneden
en nooit voelde ik, zo diep de vrede
de vrede die wij allemaal in ons hartje dragen
van bij 't begin tot 't eind van al de dagen