

De derde keer

het leven was niet zoet voor mij
'k had heel wat te verduren
en langzaam aan ontstaan er dan ondoordringbare muren
slechts af en toe zet ik de deur op een kier
ik ben nieuwsgierig maar op mijn hoede als een schichtig dier

en door die kier ving ik een glimp op van jouw aanwezigheid
ik zocht contact, ik liet me zien, wat ik normaal vermijd
en onverwacht zag ik de kracht van twee mensen samen
door jou neemt de glimlach de plaats in van de tranen

het is nog maar de derde keer dat ik iemand omhels
en meteen ook mijn ogen sluit omdat het zo intens
is en ik plotseling alles kan vergeven
wat er mis ging in mijn leven

lieverd, wat je ziet in mij is slechts een spiegeling
dus luister naar wat ik je zeg, naar wat ik zing
het lied van de liefde, van de hoop dat ben jij
het spijt me, je vergist je, je komt niet thuis bij mij

ik ben slechts een pijltje, een duwtje in de rug
ik ben een motivatie voor jouw weg terug
een pijltje dat wijst naar jouw eigen mooie licht
ik geef je op een blaadje, de mist wordt minder dicht

het gebeurt wel eens vaker dat ik iemand omhels
en meteen ook mijn ogen sluit omdat het zo intens
is en ik jou plotseling herken
en zo weet wie ik ben

dus mijn lieve vriend, ik zie je vast nog weer
al is het in een andere vorm
er volgt een vierde keer