

De brief

ik pruts de draad los van het papier
de draad van jouw woorden in je brief
voorzichtig ontrafel ik zin voor zin
totdat ik ben gekomen tot bij 't begin
van die lange draad maak ik muts en wanten
zodat jouw woorden me helemaal verwarmen

want je zegt het zo mooi
ik wou dat ik het kon
't papier krijgt vleugels
de lente begon

nu boetseren mijn handen een beeld,
door vriendschap gevormd, met liefde gestreeld
m'n voeten volgen een nieuwe tred
het tempo door ons samen ingezet
m'n hart loopt weer over van weet ik veel
het barst uit mijn borst, het bonst in mijn keel

want je zegt het zo mooi
ik wou dat ik het kon
't papier krijgt vleugels
de lente begon

doe mij maar een glas wijn
want dit wordt genieten,
hiervan wil ik geen enkele seconde missen

ik pruts de draad los van het papier
de draad van jouw woorden in je brief
voorzichtig ontrafel ik zin voor zin
totdat ik ben gekomen tot bij 't begin
van die lange draad maak ik nu een sjaal
nu omhullen jouw woorden me helemaal

want je zegt het zo mooi
ik wou dat ik het kon
't papier krijgt vleugels
de lente begon