

Danklied

ik loop niet langer verloren
de wereld is niet meer te groot
want ik zie de grootsheid in elk klein ding
ik zie de grootsheid binnenin

ik hoef niet meer weg te lopen
m'n hart telkens te verkopen
want ik heb een manier gevonden
ik ben nu met iedereen verbonden

ik vroeg jou het me te tonen
maar hoe kan ik jou ooit belonen
om me te verlossen van de pijn
je kan ook zonder zijn

ik dans nu mijn eigen dans
op het ritme van mijn leven
met m'n allergrootste wens
dit ook aan anderen te geven